

LIEVELINGSWOORD

Al de helft van mijn leven
vier jaar bijna dus best wel lang
heb ik een lievelingswoord
ik kan het jammergenoeg
niet prijsgeven het is geheim

ik gebruik het woord vaak
in mijn hoofd en soms hardop
in een praatzinnetje maar
alleen als ik alleen ben of in
gezelschap van mijn pop

maar nu is er opeens een
ander woord in mijn leven
gekomen dat ik de hele dag
wil zeggen en in mijn slaap
zorgt voor mooie dromen

ik denk dat ik moet kiezen
er kan maar één woord
mijn lievelingswoord zijn
ik heb nu al verdriet om het
woord dat ik zal verliezen

Bas Rompa

